



Kerkepad 4, 6 en 8 vanaf 1900

De woning wijk 2 nr. 137 (tegenwoordig Kerkepad 4 en 6) wordt rond 1900 bewoond door Jannes en Remmeltje Brink en hun kinderen. In 1915 wordt de jongste, Lubbertha geboren. Moeder (oma) Stijntje leeft niet meer en het jonge gezinnetje geniet van hun nieuwe huis.

Jannes is groenboer van beroep, maar geleidelijk aan komt de benaming tuinder meer in zwang. Verder heeft hij wat vee en zal vast enkele koeien melken. Het nieuwe huis heeft namelijk een 'geute' en een 'hökkien' en ook een aangebouwde paardenstal. Volgens het kadaster is de grote schuur naast het huis gebouwd in 1925. Het voorste deel van de schuur is van hout, het achterste (kleinere) deel is van steen.

Op onderstaande foto van rond het jaar 1930 zien we waarom het Kerkepad en niet Kerkeweg is gaan heten. Rechts naast het huis zien we Jannes met twee melkbussen. De aanbouw links is de paardenstal met ook een varkenshok. In de grote schuur achter het huis, waarvan een gedeelte van het dak is te zien, huizen de geiten en is de opslag van groente, fruit, fust en dergelijke. Ook de grote zolder van het huis biedt ruimte voor allerlei opslag. Links naast en achter het huis is nog een aardig stuk bouwland waar groenten worden verbouwd. Ook zijn daar enkele fruitbomen en rode- en zwarte bessen. Men spreekt dan van 'in de hof.' Rechts naast het huis ligt de 'Evertshof', het bouwland ingeklemd tussen de Oosterholtseweg, het kerkhof en de pastorietaan. Jannes is meest op het land en Remmeltje vent met een handkar aardappelen, groenten en fruit in Kampen.



Remmeltje achter haar handkar



Kerkepad 4 vlak voor WO II

Jannes en Rimmeltje krijgen negen kinderen:

- | | | |
|-------------|------------------------------|--|
| - Stijntje | geboren op 9 augustus 1897. | <i>Zij was getrouwd met Arend Evink.</i> |
| - Albert | geboren op 28 mei 1899. | <i>Overleden op 14 april 1901.</i> |
| - Gerrigje | geboren op 5 oktober 1901. | <i>Zij was getrouwd met Aart Buijert.</i> |
| - Albert | geboren op 8 mei 1904. | <i>Hij was getrouwd met Janna van de Belt.</i> |
| - Berend | geboren op 2 mei 1907. | <i>Overleden op 11 september 1916.</i> |
| - Gerrit | geboren op 5 juli 1909. | <i>Hij was getrouwd met Hendrika Rozendaal.</i> |
| - Trijntje | geboren op 2 mei 1911. | <i>Overleden op 11 maart 1934.</i> |
| - Anton | geboren op 4 september 1912. | <i>Hij was getrouwd met Hendrikje Boer en met Aaltje Elbers.</i> |
| - Lubbertha | geboren op 30 oktober 1915. | <i>Zij was getrouwd met Dirk Jager.</i> |

In 1931 trouwen zoon Albert en zijn bruid Janna van de Belt bij vader en moeder Brink in. Dat betekent dat er voor hen twee kamertjes worden afgezonderd, terwijl vader, moeder en de vier nog thuis wonende kinderen in het andere deel van de boerderij woonden. Albert en Janna krijgen zes kinderen, waarvan het derde meisje al binnen een jaar sterft.

Wanneer zoon Anton in 1946 trouwt met Hennie Boer wordt het huis aan het Kerkepad opnieuw anders ingedeeld. Albert woont voor, Anton achter op de verbouwde deel (geute) en grôva en ope krijgen een kamertje tussenin. Anders gezegd: het linker deel wordt Kerkepad 4 en bewoond door Albert, het rechter deel wordt Kerkepad 6 en bewoond door Anton. De rollen worden omgedraaid en de kinderen kunnen als dat nodig is hun ouders verzorgen.



Jannes en Rimmeltje op hun oude dag

Bijzonder is de vermelding bij het deel van Anton ten aanzien van het vruchtgebruik: 'Van een kamer, slaapkamer en keukentje tot aan het overlijden van langstlevende' met daarbij de namen Johannes Bzn. Brink en Remmeltje Brouwer.



Vader Jannes overlijdt op 17 maart 1949. Moeder Remmeltje woont nog twaalf jaar in haar kamertje aan het Kerkepad, totdat ook zij op 7 januari 1961 komt te sterven.



Remmeltje in haar eigen (tussen)kamer

Nieuwe nummers: 3221, 3222

Niet vernummerd: 2344, 2796, 2965, 2966

584



voor omschrijving zie v.w. no. 590

aansl. v.w. no. 582

aansl. v.w. no. 581

aansl. v.w. no. 580

aansl. v.w. no. 585

aansl. v.w. no. 579

OCTOBER 1951
DE LANDM. AMBT. A

De Landmeter,

[Handwritten signature]

Geprepareerd
Kadaster no. 137

1947 - 14989

147



*Details van twee schitterende luchtfoto's uit 1963.
Bron: Aviodrome Lelystad (met dank aan Evert Duitman).*

Beide tuindersbedrijven (Harm Jan Selles en Anton Brink) zijn nog volop in bedrijf en ook de hele Evertshof is in gebruik. We zien het Kerkepad met een slinger naar links uitkomen naast het huis Oosterholtseweg 4.



Rond het jaar 1955 (is mij nog niet helemaal duidelijk) bouwt Anton een tweede schuur, pal naast de oude. In 1964/65 wordt er op het land achter het huis een kas gebouwd.

Neef Jo, de jongste zoon van broer Albert, heeft van kinds af aan bij oom Anton gewerkt. Wel geen eigen zoon, maar toch hetzelfde bloed, dat geeft uiteraard een stille hoop op een opvolger. Er wordt echter niet over gepraat. Als Jo er aan toe is om te trouwen, bouwt oom Anton een bungalow, zodat Jo in het oude huis kan wonen. Helaas wordt Jo toch liever vrachtwagenchauffeur en neemt in 1975 zijn ontslag. Ook neef Joop Buijert is dan al voor zichzelf begonnen en huurt een deel van de schuur. Bettie Otten huurt voor zijn eigen groentezaak ook een schuur van Anton. Geleidelijk aan doet Anton wat rustiger aan. De Evertshof wordt door de Herv. Kerk verkocht voor de bouw van Dagverblijf de IJsselburg en achter het huis wordt een groot stuk land verkocht aan Johan Holtland. Een klein stuk bouwland en het werk als commissienair houdt Anton dan nog aan.

Op 8 september 1971 betreft Jo Brink, getrouwd met Marijke van den Belt, het deel van Anton Brink





Zicht op Kerkepad 4 en 6 vanaf de Evertshof. Foto is van begin jaren 60.

Zoals gezegd wonen Johan en Catrien Holtland-Brink sinds 1956 op Kerkepad 4. Catrien is daar ook geboren op 17 januari 1934 als de tweede dochter van Albert Brink en Janna van de Belt. Op 14 augustus 1956 trouwt zij met Johan Holtland, die is geboren op 9 september 1930 aan de Papekop in Mastenbroek. Johan is van beroep arbeider bij de firma Bruins en later fabrieksarbeider op de melkfabriek van Van Heel te Kampen. En hij heeft hier aan het Kerkepad de ruimte voor zijn omvangrijke 'bijbaan'...

In 1965 wordt de woning van Johan en Catrien flink uitgebreid en dat is ook wel nodig. Sinds 1973 is Johan eigenaar van Kerkepad 4, als het wordt gekocht van opa Brink.

Vanaf 1971 wonen de gezinnen Holtland en Brink (Jo en Marijke) naast elkaar. Op nummer 4 worden er vijftien geboren, op nummer 6 wel drie. Oom Anton is in 1975 hertrouwt met Aaltje Elbers, welke voor ons allemaal tante Alie wordt. En zo groeien wij allemaal op, iets waar we goede herinneringen aan hebben!

Oom Anton, die nu helemaal is uitgewerkt, verkoopt in 1985 ongeveer twee are land aan Jo, zodat zijn perceel bijna een keer zo lang wordt. In 1987 verkoopt hij nog een stuk aan Johan Holtland, onder andere de kas die in 1964/1965 is gebouwd. De hele hoek bouwland daarachter gelegen, is al eerder aan Johan verkocht. Anton Brink is overleden op 17 augustus 1987 op Ittervecht, 74 jaar oud geworden. Tante Alie blijft nog tot 1997 in de bungalow, tot zij trouwt met Derk Schaart, een neef van haar eerste man. Sindsdien woont op Kerkepad 8 het gezin van Jan Holtland, zoon van Johan en Catrien.

In 2019 verhuizen Jo en Marijke naar de Dorpsweg en komt dochter Joke met man en drie zonen op Kerkepad 6 wonen.

In 2013 verhuizen Johan en Catrien naar de Schepenenstraat en komt de jongste zoon, Martin, met vrouw en kinderen op Kerkepad 4 wonen.

Het blijft dus maar steeds in de familie!



In Memoriam 'mien ome Johan'

Zoals jullie van mij gewend zijn
nog enkele (diep)zinnige woorden,
ditmaal uit Prediker 1
over 'de vluchtigheid van alle aardse dingen'.

¹ De woorden van Prediker,
de zoon van David, koning in Jeruzalem.

² Een en al vluchtigheid, zegt Prediker,
een en al vluchtigheid, alles is vluchtig.

³ Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen
waarmee hij zwoegt onder de zon?

⁴ De ene generatie gaat en de andere generatie komt,
maar de aarde blijft voor eeuwig staan.

⁹ Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.
Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.

Er is niets nieuws onder de zon.

¹⁰ Is er iets waarvan men kan zeggen:

Kijk eens, dat is nieuw?

In de eeuwen die voor ons geweest zijn,
is het er al geweest.

¹¹ Er is geen herinnering aan de vroegere dingen.

Ook aan latere dingen, die nog komen,
zal geen herinnering zijn
bij hen die daarna komen.

